

# Midsommartema med variationer

**F**öre midsommar hade Aftonbladet en enkät med ett mycket stort antal så kallade kändisar om deras finaste midsommarminne. På nästan varenda sida, nertill eller vid sidan av andra nyheter, berättade de på några rader, men det var ingen större variation på svaren, det doftade dillkokta färska potatis, matjesill och jordgubbar och det var beskrivningar av lövade midsommarstänger och vita björkar sida upp och sida ner. Kändis eller icke, det är väl så vi nästan alla vill ha vår midsommar och det är så vi försöker att arrangera den var vi än befinner oss.

**K**ring dessa allmänna traditioner skapar vi kanske våra egna såtillvida att vi gärna återkommer till samma plats år från år och firar midsommar i ungefär samma krets. Sedan några år har det blivit Lilla Varholmen i inloppet till Göteborgs hamn tillsammans med släkt och vänner.

\*\*\*

Göteborgs kommun äger marken och hyr ut den med tomträtt. Stugorna får inte vara över 40 kvadratmeter och är genomgående enkla och anspråkslösa byggnader och i allmänhet är stugägarna nöjda och belåtna med det. Atmosfären är varm och vänlig. Bilarna får lämnas kvar i Hjuvik

och man tar en liten personfärja över till ön och den är välfylld på midsommarafton, liksom korgarna med mat och dryck som medförs.

**V**id middagstid samlas man vid dansbanan där spelmannslaget spelar upp till dans för de yngstra och deras föräldrar och på bergknallarna har mor- och farföräldrar slagit sig ner för att skåda danserna och lekarna – Mormors lilla kråka, Små grodorna och de andra. Det är svårt att bestämt avgöra vilka som är mest roade, barnen eller de vuxna, men vad vore en midsommarafton utan dessa inslag.



*Signerat*

**Lars Wenander**

Sen går man runt ön till musik och med ballonger och flaggor i händerna och sjunger Vi gå över daggstänkta berg och Höga berg och djupa dalar och de som stannat i stugan för att passa potatisgrytan tittar ut och vinkar, när tåget drar förbi.

**O**m vädret tillåter blir det sedan ett dopp i havet före maten, men det var det väl inte många som ägnade sig åt den här gången. Istället kunde sillen och färskpotatisen och tillbehören

ägnas så mycket mer intresse medan man genom fönstren såg svenska flaggan vaja riktigt ordentligt på ett otal flaggstänger både på ön och på landsidan och hela dagen segelbåtar på leden upp mot Marstrand och än avlägsnare mål.

\*\*\*

På kvällen är det dans på dansbanan och det händer väl att någon av orkestermedlemmarna har varit ute i buskarna i pauserna och inte hittar riktigt rätt bland knapparna på dragspelet på småtimmarna, men det går bra ändå.

Några gäster väljer att återvända hem på natten, andra att övernatta i sovsäck i båtar och båt- hus bland fisknät och motorer och vakna till mäsarnas skrik.

**D**et går med andra ord att fira midsommar på ett bra sätt med ganska små medel och det är väl ungefär på det här temat som de flesta av oss väljer att fira att sommaren har kommit på allvar, åtminstone enligt almanackan.

\*\*\*

I varje fall om inte sjukdom eller annan olycka lägger hinder i vägen. Så länge vi kan ha det så här finns det emellertid ingen anledning att klaga utan bara att känna tacksamhet, vem man än väljer att rikta den emot. Det är väl också en fråga om smak och läggning.